

## Verslag Vogeltrektocht 29 oktober 2022 Goeree Overflakkee



Voor de Vogeltrektocht naar Goeree Overflakkee hebben zich 17 leden aangemeld. Om 8 uur verzamelen wij bij de Salamander. Jammer genoeg is er één afmelding in verband met Corona en iemand vergist zich in het verzamelpunt en wacht dus tevergeefs bij de Kandoeltuin. Het is de eerste tocht, niet georganiseerd door Leo. Maar helemaal laten kan Leo het niet en hij heeft voor iedere auto een uitdraai van de tocht en zelfs van het menu van het restaurant! Wat een kanjer is het toch!

Iets later dan gepland vertrekken we naar Herkingen. Het startpunt van de dag hebben we op het allerlaatste moment gewijzigd na een tip over een grote groep flamingo's tussen *Herkingen* en *Battenoord*. We parkeren onder de gigantische windmolen. Twee overstapjes over het prikkeldraad en aangekomen boven op de dijk zien we zo'n 30 flamingo's staan. Dat is al geweldig, maar het wordt pas spectaculair als er een grote zwerm komt aanvliegen en neerstrijkt, belicht door de opkomende zon. Wat een prachtige kleuren! Helaas wordt het niet gefotografeerd, omdat het te snel gaat. De flamingo's komen hier al jaren in de winter, zomers verblijven ze in Duitsland.

Een goed begin van de dag! Dat wordt nog beter als we naar de *Slikken van Flakkee* rijden. Zo'n 500 meter voordat we daar aankomen zien we een bord waarop staat dat de zeearenden die daar broeden graag met rust gelaten worden....en opeens zien we er twee in een kale boom zitten...! Wat een joekels! Schitterend en redelijk dichtbij. Met de gewone verrekijker zie je de grote gele klauwen. We kunnen ze goed bekijken totdat ze wegvliegen met hun enorme vleugels.

Op de parkeerplaats van de Slikken van Flakkee zien we Thieu en Corrie. Zij hebben daar geslapen in hun camper en 's morgens vroeg de arenden heel dichtbij gezien. Prachtig dus.



Het is nog fris en een beetje nevelig. Bij de parkeerplaats is er uitzicht op de slikken van de Grevelingen. We lopen richting kijkscherm, maar halverwege is er een pad met een klimmetje omhoog (Ad met zijn nieuwe knie redt het prima!) naar een kijkwand met zicht op de plas. We zien op het water vooral veel dodaars, een groep van zo'n twintig vogels die verdwijnen en weer boven komen. Zeker met de telescoop van Kees en Thieu en Corrie kunnen we het goed bekijken. Ook wordt er een waterral en een tureluur gezien en futen, aalscholvers en blauwe reigers. En een jagende sperwer vliegt over ons heen. Koffietijd! De banken te nat om te zitten, maar een lekker warm bakkie smaakt en het is gezellig.

Een kwartiertje rijden en we arriveren op een parkeerterrein tussen de scheepswerven en bedrijven in Stellendam. In zo'n omgeving verwacht je niet veel schoonheid, maar dat pakt anders uit. Een klein paadje leidt naar een groot ei op palen: Het Tij, ruim acht meter hoog en negen meter lang met houten balken en riet in een kunstige constructie gevormd tot vogelobservatorium. We kijken over het Haringvliet en zien wel 40 krakeenden, twee zwarte zwanen met knalrode snabels, smienten, wintertaling, lepelaar en kokmeeuw. Onderweg horen we de enthousiaste roep van cetti's zanger, winterkoning en roodborst.





Dan wordt het tijd voor de lunch in restaurant Zoet of Zout. We zitten op hoogte van een biddende torenvalk en hebben uitzicht op het Haringvliet. Enig geharrewar over de reservering en rekening, maar dat komt allemaal wel goed en de omeletjes, kroketten en tosti's vinden hun weg.

Onze laatste bestemming is vlakbij: *De Kwade Hoek*. De naam, vroeger ook wel als 'kwaaien hoek' geschreven, verwijst naar de verraderlijke stroming en zandbanken waarop menig schip is vergaan. In de Kwade Hoek speelt zowel zout als zoet water een belangrijke rol. We parkeren aan het strand en lopen bovenlangs naar de kijkhut. Opvallend is dat er geen kramsvogels zijn en dat er nauwelijks bessen aan de duindoorn zitten. Misschien door de droge zomer? Het is een flink stuk lopen. Vanuit de hut kijken we over het wad en het is eb. We zien lepelaars, wulpen, scholeksters en de middelste zaagbek. Als we teruglopen langs de onderkant en aankomen op het strand zien we wel 1000 zilverplevieren. Maar ook de kluut wordt gezien en de groenpootruiter, de bontbekplevier en rosse grutto.

Het is nog een eindje lopen voordat we weer bij de auto's zijn. We nemen afscheid van Corry en Thieu en spreken af nog een afzakkertje te drinken in Zevenbergen aan de A16, maar helaas, daar zijn we niet welkom door personeelsgebrek.....Dat is jammer, een beetje nakaarten is altijd leuk. Volgende keer organiseren we het van tevoren.

Het was een fijne dag. We hebben 60 soorten gezien met prachtig weer en in een goede sfeer. We kijken nu al uit naar het voorjaar.

Tips en verbeterpunten zijn natuurlijk welkom.

Lidwine van Dijk en Annemiek Bakers.

